

De student

De enige jongen...

'De eerste dag op school was alles nieuw en vreemd. Maar wat mij meteen opviel, was dat ik weer de enige jongen was in de klas. Wéér tussen al die vrouwen; niemand die begrijpt wat ik zeg. Ja, vrouwen doen alsof ze het begrijpen, maar mannen onder elkaar snappen elkaar nu eenmaal veel beter. En docenten kijken je meewarig aan; ze zien je als die zielige, eenzame jongen in de klas vol met vrouwen. Dat is misschien ook wel zo. Laat ze dat in elk geval maar denken. Dan krijg je ook weer wat voorrang bij de docenten, omdat je zielig wordt gevonden. Dat is echt een voordeel!! Net zoals het een voordeel is dat je als jongen in een klas vol meisjes veel aandacht krijgt. De vrouwen willen alles voor je doen: je opdrachten uitlegen, je werkstukken maken en noem maar op. Fijn. Al is het helaas toch ook weer niet zo dat je niets hoeft te doen, omdat je een jongen bent...'

Kees van Niekerk

Kees van Niekerk heeft een eigen onderwijsbureau.

Hij signaleert ervaringen van studenten en zet ze voor u op papier. Ter leringh ende vermaeck.